



kerstaVOND

# JAARVERSLAG 2016

## STICHTING HERDENKING AMERIKAANSE KERSTVIERING 1944

### INHOUD

VOORWOORD

DOEL VAN DE STICHTING

REALISATIE

ACTIVITEITEN

KERSTVIERING 2015

## **Voorwoord**

Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af te leggen naar onze sponsors. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2016. Het is inmiddels 72 jaar geleden dat de Heilige Mis met Kerstavond 1944 plaats vond.

## **Doel van de Stichting**

**Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI informatie, zie onze website:**

[www.SHAK1944.org](http://www.SHAK1944.org)

## **REALISATIE**

SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en sponsors. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken.

Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial, waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website.

Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die raakvlakken hebben met wereldoorlog II.

SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II uit haar archief verstrekt, in het bijzonder zoals deze verwerkt is het vorig jaar verschenen boek "De Scharck" van de hand van Historicus drs. P. Bronzwaer.

Ook op de website van het STIWOT : [www.wo2actueel.nl](http://www.wo2actueel.nl) is een artikel te vinden dat gewijd is aan de : Ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht.

## **Sponsors:**

Transformatie Platform ENCI (TPE)

DAWI Heating

Club 44:

Jean Maas, Tom Gilissen Makelaardij, Leon Geurtjens 't Rommedoeke,

Mw Rousseau-Maas, Mw Bisscheroux, De heer Chr. Rousseau, Mw Gijskens-Brouwers,

Dhr van de Geijn en Generaal-Majoor b.d. N. Hameleers.

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen. USAG ondersteund ons al jaren substantieel met advisering en facilitering !

Zij zorgen er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en vervoeren hen met busjes vanaf de ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de Scharck.

Ook woorden van dank aan de vrijwilligers van Scouting St Gerlach, de NATRES en andere medewerkers.

Dank zij u allen heeft de 72<sup>e</sup> herdenking wederom gestalte kunnen krijgen.

*Het SHAK 1944 heeft een ANBI "keurmerk" van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.*

## ACTIVITEITEN

- **Voordrachten/lezingen op school**  
Er zijn enkele scholen aangeschreven en er was een toezegging dat dit verder uitgewerkt zou worden. Helaas is dit nog niet gerealiseerd.
- **Rondleidingen in de groeve van zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers.**

Deze rondleidingen, waarbij de aspecten oorlog-vrijheid- en dienstbaarheid aan de orde komen, zijn met name gericht op het gegeven dat zij, die hun leven gegeven hebben, in ons huidige dagelijkse leven niet vergeten mogen worden.

Om dit educatieve doel te verwezenlijken, verzorgen twee van onze bestuursleden deze rondleidingen: de heren Paul Pletzers en John Vincken.

In 2016 reserveerden de volgende groepen via SHAK een bezoek aan de Scharck:

**4 mei:** bezoek van Brig Gen Dunlop en familie



**6 mei:** Een groep van 25 personen. Het betrof familie van broeder Bouw, die een aantal dagen logeerden in de Scharck. De rondleiding is verzorgd door Paul, Jons en Jan.

**29 mei** Rondleiding verzorgd door Paul Pletzers voor de groet van de familie Piet van Bree, 25 personen.

**11 juni:** Een groep van 9 personen. De familie Kleinpenning uitgenodigd door broeder Noud Foncken. De rondleiding verzorgde Paul Pletzers.

**24 juni:** Bezoek Scharck-groeve door het Personeel van de Beyart. Het betrof een groep van 70 personen. Aansluitend was er een BBQ. De rondleidingen werden verzorgd door Jons en Paul.

**10 september:** een groep van 16 personen van de Stichting Dagopvang.

- Regelmatig ontvangen we mail uit de Verenigde Staten. Het zijn familieleden van de GI's die hun naam op de muur geschreven hebben, die reageren. We verkrijgen op die manier waardevolle informatie over de identiteit van mensen en hun persoonlijke beleving van die periode.

Heel bijzonder was dan ook het bezoek dit jaar van Frank en Haley Barravecchia. Respectievelijk de zoon en kleindochter van Sal (Salvatore) Barravecchia. Sal was een kleermaker uit New York en een begenadigd tekenaar. Hij maakte de tekening op de wand tegenover de muur met de handtekeningen. Haley stuurde ons een mail met het verzoek om de groeve samen met haar vader te kunnen bezoeken. We hebben hen op 2 december 2016 opgehaald op het station van Maastricht en hen vervolgens meegenomen naar de Begraafplaats in Margraten. Na de lunch bezochten we de Scharck. Ter plekke hebben we de tekening van Sal samen met Frank en Haley nog een nauwkeurig bekeken en ontdekt dat er betekenisvolle details op staan waar we ons niet van bewust waren! Een leerzame middag. Elders op onze website staat een volledig verslag van de bevindingen en ook een fotocollage die Haley naar ons toegestuurd heeft.

Enkele foto's van het bezoek:



Jons geeft uitleg over de bewegingen van het 9<sup>e</sup> Leger.



Sal Barravecchia was bevriend met Andrew Scaif, die ook in de mis aanwezig was en wiens handtekening ook op de muur staat. Helaas sneuvelde Andrew Scaif in februari 1945. Voor zover we weten is hij de enige militair van de aanwezigen op 24.12.44 die in Margraten begraven ligt.



Zo vader zo zoon !

Frank en Haley waren zeer onder de indruk, getuige hun dank-mail:

Wishing all the best new year! Johns, Jan, John, Robert and others who made this trip possible and oh so memorable!

My last year was pretty much uneventful until November when my Daughter , studying in Spain called and said "**your dad is calling you!**"

Of course I was surprised to learn that she had researched the cave that I had told her about, had contacted the officials at this site, made

arrangements and also told me of the flights that were available for me. My head was spinning that night and I told her I would call her back

first thing in the morning. My call back to her was simple, BOOK IT, I'm coming.

I do not know how to thank you all for this unforgettable pilgrimage to these hallowed grounds. So many bits and pieces of stories that my

father would tell me all started to fall into place and I better knew him for what he experienced in this united battle for world peace.

I can still hear my fathers words on the rare occasions that he would speak of the war, and his pride in being an American, his eyes would twinkle.

My daughter was the catalyst for this trip, attached is one of the videos that she put together.

Thank you to all and hope to see you again.

Sincerely, Frank P. Barravecchia

#### **ANDERE AKTIVITEITEN:**

**21 april King's day reception** Brunssum op uitnodiging van Wvnd Chief of Staf NATO. Aanwezig waren de heer Jons van Dooren (Voorzitter) en Jan Schellingen (Secretaris).

**28 mei Zaterdag:** om 11.00 uur bloemen geplaatst bij de adoptiegraven van de Stichting

**29 mei Memorial Day Mil. Begraafplaats Margraten.**

Ieder jaar neemt SHAK 1944 deel aan Memorial Day en legt ook een krans.

Aanwezig waren de heren Harrie Huntjens (Capt. B.d. en Vice-Voorzitter) en Broeder Noud Foncken.

## KERSTVIERING 2016

Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenkingsmis op 24.12.2016 in de grotten van de Schark.

De plechtigheid werd dit jaar weer geopend door de colorguard. Waar speciaal toestemming voor was verleend.

De muzikale opluistering was in handen van de heer Lejeune en zijn collega's van Fanfare St Servatius Biesland.

De mis werd voorgegaan door emeritus pastoor F. Lahaye en als concelebrant Chaplain Capt. Lachica.

Pastoor Lahaye hield een bewogen kerstpreek over vrede. We vonden het nodig om deze preek in ons jaarverslag op te nemen. U kunt de preek lezen in de bijlage.

De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire en Civiele wereld (w.o. de Gouverneur en de Locoburgemeester van Maastricht ).

Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Schark de afsluitende bijeenkomst plaats onder het genot van donuts en chocolademelk.

Enkele foto's:



Vorbereidingen



De kaarsverlichting



Opening van de herdenking door de colorguard.



De muzikale omlijsting





Herdenking van de gevallen door het aansteken van kaarsen op het altaar.



De Heilige Mis.



Ons "Donuts and hot chocolate" team.

Ter afsluiting een gedicht van General Majoor b.d. Nico Hameleers uit 1994 ter gelegenheid van het bezoek van Allen English, die net als dhr Hameleers in 1944 in de mis aanwezig was. Dhr hameleers was toen 10 jaar oud en geboren op de plek waar nu het gebouw de Schark staat.

*The cave of the Schark 1944-1994*

*Fifty Years ago, Christmas night  
American soldiers fulfilling their plight.  
Dreaming of Home, to God our Lord they came to pray  
Here from the cave, my parents place.*

*Outside all things beautifully covered with snow  
A last Christmas for many, who was to know.  
They didn't know what was to come.  
Just like them, I put my name down.*

*For many families the only to be done  
Is waiting, and waiting, for the message to come.  
Once it is clear, " He will not come home, "  
At once all is gone, their joy and their hope.*

*Fifty years later, one of them is here again  
It makes me a grateful and happy man.  
Dear people, keep this monument alive.  
Pray that our next generations wil always revive  
The meaning of the torch of freedom we all have reveived;  
Because it deserves the care and mercy of all of Maastricht.*

N.M.M.L. Hameleers  
Royal Dutch Air Force  
Maj. Gen. (Retd.)

**SHAK 1944 2016**

### Preek

Toen ik kind was, in de jaren 50, was er nog geen TV. In de kerstdagen zaten we 's avonds rond de kolenhaard. In een hoek van de kamer stond de kerststal, met een heus kampvuurtje. Mijn vader las dan kerstverhalen voor. Die gingen altijd over het goede dat overwon. Over inbrekers die in de kerstnacht op pad gingen en zich bekeerden toen de kerkklokken begonnen te luiden. Over kinderen die in de kou op straat zwierven en in die nacht een thuis vonden waar ze welkom waren. Over verloren gewaande dochters die weer thuis kwamen en verstokte gierigaards die ineens vrijgevig werden. De liefde kreeg de overhand in die verhalen. Eigenlijk een variant op het oude thema van Jesaja. De woestijn gaat bloeien, soldatenlaarzen worden verbrand, koeien sluiten vriendschap met beren, de panter en het geitje grazen samen.

Al lang voor het christendom was midwinter een bijzondere nacht.

De zon kwam over haar laagste stand heen. Het licht kwam terug. Onze Germaanse voorouders vierden het "joelfeest". Met gejoel werden boze geesten verjaagd. De bomen werden wakker geslagen uit hun winterslaap. Ze werden versierd met vruchten. Men geloofde dat de goden de aarde bezochten. De meest wonderlijke dingen konden gebeuren in die gewijde nacht. (Weihnachten).

Een van de meest ontroerende wonderen die in de kerstnacht ooit gebeurden, is nu 102 jaar geleden. Ik kreeg van een communicantje ooit een film cadeau die over dat wonder gaat. "Joyeux Noël" heet ze. In 1914 liep er een frontlijn door Europa van België tot Zwitserland. Daar zaten al maanden soldaten ingegraven achter prikkeldraad. Een miljoen jonge mannen waren gesneuveld. Het was nat en koud. Het werd kerstnacht. Een Schot begon in een loopgraaf op zijn doedelzak een kerstlied te spelen. Een Duitse soldaat zong "Stille nacht" en stak een bord omhoog uit zijn loopgraaf: "als jullie niet schieten doen wij het ook niet, Frohe Weihnachten!" stond erop. Aarzelend kwamen soldaten uit hun loopgraven. Men begon te geloven dat het echt gemeend was. Angst en wantrouwen werden overwonnen door vertrouwen. Steeds meer werden het er. Duitsers Belgen, Fransen en Engelsen ontmoetten elkaar. Ze wisselden rum uit en tabak. Ze lieten elkaar foto's zien van hun vrouwen en kinderen. Er werd zelfs gevoetbald. Een aalmoezenier hield een spontane kerkdienst voor allemaal. De generaals werden er nerveus van. Daar brak zomaar een wilde vrede uit.

Dat is de kracht van de kerstnacht. Het geloof dat vrede mogelijk is, doet wonderen. Dat geloof kan vrede schéppen. Een wereld zoals de Schepper die bedoelde is mogelijk, ligt binnen handbereik.

Toen Augustus keizer was in Rome en Quirinus landvoogd van Syrië, werd er een kind geboren, dat dit wonder ook deed. U bent hier vannacht gekomen om te kijken naar dit kind. Kijkend naar hem zien wij dat vrede mogelijk is. Kijkend naar Hem zien wij wie we ook zelf zouden kunnen zijn en eigenlijk ook best wel zouden willen zijn.

Kijken naar een kind, dat verandert een mens, altijd al. Als je buigt over een wieg, krijg je zelf weer iets van een kind. Dan zie je jezelf zoals je ook ooit was, klein en kwetsbaar, vragend om liefde. Dan begint een mens soms spontaan lieve woorden te zeggen: da da of na, na, na, zoals we zingen in een kerstlied. Kijken naar een kind ontwapent ons en roept het beste bij ons boven.

Daarom kwam God wellicht als een kind. Om ons te ontwapenen en mild te maken. Als dat bijzondere kind van Betlehem, in wie zijn licht en warmte zo duidelijk verschenen is. (In wie God zich

uitgesproken heeft. Zo zegt Johannes het vanmorgen.) Dat hebben we nog veel meer gezien toen Hij de volwassen man Jezus van Nazareth geworden was. Hoe Hij het beste, de zachte krachten, in mensen opriep.

Kijken naar dit kind kan ook wonderen doen met ons.

Toen Augustus keizer was in Rome gebeurde het. Ook nu Obama nog altijd president is in Amerika, Poetin in Rusland en Rutte in Nederland. Nu Assad in Syrië zijn volk bombardeert en IS overal in de wereld terreur en angst zaait en slachtoffers maakt. Nu in Nederland steeds meer mensen naar de voedselbank moeten gaan. Ook nu kan dat wonder weer gebeuren. Dat mensen ontwapend worden, minder hardvochtig en welwillend. Dat ze verzoening zoeken en met elkaar willen delen.

Daarom is het goed dat u op deze kerstavond gekomen bent om het kind van Betlehem te zien. Kijk naar Hem zie wie ook u kunt zijn: een mens van vrede, een mens zoals God die bedoelde. Het is mogelijk. Zoals in de wonderlijke kerstnacht van 1914. Zoals in de eerste kerstnacht in Betlehem. God die mens werd in Jezus wil en kan ook mens worden in u en mij. De wereld heeft het zo nodig.

Zalig kerstmis!