

Voorwoord

Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af te leggen naar onze sponsors. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2019. Het is inmiddels 75 jaar geleden dat de Heilige Mis met Kerstavond 1944 plaats vond.

Doel van de Stichting

Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI-informatie, zie onze website:
www.SHAK1944.org

REALISATIE

SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en sponsors. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken.

Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de Website van Virtueel Margraten Memorial, waardoor meer mensen via Internet de toegang kunnen vinden naar onze website.

Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die raakvlakken hebben met wereldoorlog II.

SHAK1944 heeft regelmatig informatie over WO II uit haar archief verstrekt. Zo is ook op de website van het STIWOT : www.wo2actueel.nl een artikel te vinden dat gewijd is aan de : ondergrondse kerstviering tijdens WO2 in Maastricht.

Sponsors:

Club 44:

Jean Maas, Leon Geurtjens 't Rommedoeke, R. van Wunnik, L. Moors, P. Pletzers, dhr. v. d. Geijn en Nat. Monumenten.

Donaties vanuit de USA: John Jeaureguy en Sally Winniford

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Schinnen. USAG ondersteunt ons al jaren substantieel met advisering en facilitering! Als Adviseur van de stichting treedt Rita Hoefnagels op (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands).

USAG zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en leverde dit jaar de chauffeurs om de genodigden met busjes vanaf de ENCI-parkeerplaats dwars door de groeve naar de ingang van de Schark te vervoeren.

Ook woorden van dank aan de vrijwilligers van de NATRES en andere medewerkers.

Dankzij u allen heeft de 75^e herdenking wederom gestalte kunnen krijgen.

SHAK 1944 heeft een ANBI "keurmerk" van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.

MEDEDELINGEN

21.1.2019 OVERLIJDENSMAIL VAN John Cesear



Mr. van Dooren,

My dad, John "Jack" Joseph Cesear, passed away peacefully on January 16th. He was 94 years old and a proud veteran until the very end. The book you sent to him, along with you photos of that historic night, will be on display at the funeral home. We must never forget.

God Bless the people of Maastricht.

Sharon Konopka, his loving daughter

18.6.2019 Overlijden van Bob Wisler



Bob was een oorlogsvetraan uit WO II. Hij verbleef 22 maanden in Frankrijk, Nederland en Duitsland. Hij behoorde tot 154^e Antiaircraft Artillery, een detachment van de 55^e AAA Brigade in Patton's 3rd Army.

Bob bezocht in 1944 de nachtmis en werd de volgende dag 20 jaar!

In 2014 bezocht hij de 70^e Herdenking van de nachtmis in Groeve de Schark. Hij werd vergezeld door zijn hele familie, waaronder zelfs een achterkleinkind.

Op 1^e Kerstdag vierden we zijn 90^e verjaardag. Hij is 94 jaar geworden.

Zie ook het jaarverslag 2014 elders op onze site.

23.12.2019 bezoek Don Bertino

Dit jaar vierden we de 75^e herdenking. Dit was voor de laatste nog levende veteraan Don Bertino om samen met zijn zoon Don Bertino jr. naar Maastricht te reizen en deel te nemen aan de viering in de Schark. Op Eerste Kerstdag woonde hij in de Sint Servaas de Hoogmis bij en was in de gelegenheid om ten huize van deken Dautzenberg in het bijzijn van bisschop Mgr. Smeets, de lunch te gebruiken. Onze voorzitter Jons van Dooren bezocht met de heren Bertino ook de begraafplaats Margraten waar ze door de superintendent David Americo welkom werden geheten en die hen persoonlijk een rondleiding over de begraafplaats gaf.

Een woord van dank gaat ook uit naar de directie van het Town House Hotel die de heren eveneens een warm welkom bezorgd hebben.

Op onderstaande foto is Don Bertino zich aan het voorbereiden voor zijn bezoek aan het Gouvernement. Gouverneur Bovens stelde het op prijs om hem persoonlijk te ontvangen.



Aan de receptie van het Town House Hotel



Ontvangst in het Gouvernement door onze Gouverneur Dhr. Bovens



Zijn handtekening is nog goed zichtbaar

ACTIVITEITEN

- Voordrachten/lezingen op school



provincie limburg

gesubsidieerd door de Provincie Limburg



PRINS BERNHARD
CULTUURFONDS

De kunst van het geven

Dankzij de toegezegde subsidies van bovengenoemde organisaties en garantie subsidies van Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Kanunnik Salden en het Elizabeth Strouven Fonds, was SHAK 1944 in staat om, in het kader van de 75^e herdenking van onze bevrijding, 228 scholieren uit de groepen 7 en 8 van de Aloysiuschool, BS Sint-Pieter, BS Anne Frank, BS Tangram en BS Wolder uit te nodigen voor een bezoek aan de Schark.

Deze bezoeken vonden plaats begin september 2019. De leerlingen werden met bussen opgehaald en kregen eerst een rondleiding door de ENCI-Groeve. Aansluitend bezochten ze de Schark en konden ze kennisnemen van de gebeurtenissen op 24.12.1944.

Ter afsluiting kregen ze in Chalet d'n Observant nog een consumptie aangeboden.

Zowel de docenten als de leerlingen waren onder de indruk van wat ze gezien hebben.

Alle scholen waren geïnteresseerd om dit bezoek te herhalen in de toekomst als onderdeel van de geschiedenisles.

I. v. m. het grote aantal activiteiten dat tegelijk plaats vond, is in overleg met en na toestemming van de provincie, de gemeente Eijsden-Margraten, Natuurmonumenten en de verschillende scholen besloten het project over te hevelen naar de maanden april en mei 2020. Hiermee kan worden voorkomen dat de leerlingen te veel informatie tegelijkertijd moeten verwerken.



Deskundige uitleg in de groeve



- **Rondleidingen in de groeve van zowel Nederlandse als Amerikaanse bezoekers.**

Deze rondleidingen, waarbij de aspecten oorlog-vrijheid- en dienstbaarheid aan de orde komen, zijn met name gericht op het gegeven dat zij, die hun leven gegeven hebben, in ons huidige dagelijkse leven niet vergeten mogen worden.

Om dit educatieve doel te verwezenlijken, verzorgen meerdere leden van ons bestuur deze rondleidingen: de heren Paul Pletzers, John Vincken, Harrie Huntjens, Ronald Stassen en Jons van Dooren.

Ook vonden op Open Monumentendag 15 sept 2019 in samenwerking met Natuurmonumenten rondleidingen plaats. Geïnteresseerden konden zich via de website van Natuurmonumenten inschrijven voor een tijdstip waarop ze aan het bezoek van de Schark wensten deel te nemen. Alle rondleidingen waren volledig bezet.

- **Herdenking 75 jaar bevrijding van Mesch op 12.9.2019**

We hadden een stand ingericht met o.a. documentatiemateriaal en uitrustingsstukken. Over belangstelling hoefden we niet te klagen.





In 2019 VONDEN DE VOLGENDE BEZOEKEN PLAATS:

17.4.2019

Jons, Paul en zijn zoon Jos bezochten de Dutch-American Friendshipday in Den Haag bij de Amerikaanse Ambassade.

26-5-2019 Memorial Day Mil. Begraafplaats Margraten.

Ieder jaar neemt SHAK 1944 deel aan Memorial Day en legt ook een krans. Dit jaar waren namens SHAK 1944, Harry Huntjens, Vice VZ, en Noud Fonken, alg bestuurslid, aanwezig.



KERSTVIERING 2019

Hoogtepunt was natuurlijk het bijwonen van de herdenking mis op 24.12.2019 in de grotten van de Scharck.

De Master of Ceremony is Rita Hoefnagels. Zij begeleidt en oefent tevens met de Color Guard en Candlelighters voor aanvang van de ceremonie.

De Color Guard opent de plechtigheid. Als onderdeel van de mis herdenken we gevallen militairen. De voorzitter leest de namen voor en iedere gevallen wordt door de candlelighter present gemeld, waarna deze ter nagedachtenis een kaars opsteekt.

Aangezien we deze keer de 75^e herdenking hielden, bestond de groep candlelighters geheel uit Amerikaanse militairen en werden namen afgeroepen van gesneuvelden wiens handtekening ook op de muur staat.

De muzikale opluistering werd dit jaar wederom verzorgd door de heer Lejeune en zijn collega's van Fanfare St Servatius Biesland.

De mis werd voorgegaan door de zeer eerwaarde heren Koos Janssen en Frans Delahaye.

De mis werd verder bijgewoond door talrijke Hoogwaardigheidsbekleders uit de Militaire en Civiele wereld, w.o. de Deputy Chief of Mission at U.S. Embassy Mw Marja Verloop, Gouverneur Bovens, de IGK Lt-Gen van Sprang en BGen Maas.

Aansluitend vond in een van de zijgangen van de Scharck de afsluitende bijeenkomst plaats onder het genot van donuts en chocolademelk.

Emeritus pastoor Frans Delahaye had een bijzondere preek. Wij vonden het wederom de moeite waard om de tekst van deze preek in ons jaarverslag op te nemen.

SERMON CHRISTMAS 2019 BY THE HONORARY LORD F. Delahaye:

Kinderen kunnen je soms van die moeilijke vragen stellen. Ook met Kerstmis bij het stalletje. “Waarom hebben engelen eigenlijk vleugels?” vroeg mij eens een jongetje van drie. “Tja...dan kan ie beter vliegen” wilde ik zeggen, maar ik zei het niet. Want ik was bang dat hij het ging proberen. Zoals mijn broers en ik vroeger thuis de engel van onze kerststal ook eens wilden laten vliegen. En toen waren de vleugels eraf gebroken. Je kon haast niet meer zien dat onze engel een engel was. Hij leek meer op een gebochelde herder. Alleen aan zijn gezicht kon je het nog zien, dat het wel een engel moest zijn.

Waarom hebben engelen eigenlijk vleugels? Tja, zo beelden wij ze altijd af, met vleugels. Daarmee lijken ze op een soort religieuze sprookjesfiguren. En daar kunnen wij niet zoveel mee. In onze tijd waar je een boodschap zo naar de mobiele telefoon van een ander kunt mailen of appen is er geen plaats meer voor deze antieke boodschappers van God.

En toch komen ze ieder jaar weer terug. Met Kerstmis zijn ze niet van de lucht. In allerlei maten en kleuren, in etalages, op kerstkaarten en in de kerstboom. Ze horen er gewoon bij, al weten we niet zo goed wat we ermee aan moeten. Misschien geldt dat wel voor het hele kerstfeest, dat het wat haaks staat op onze huidige wereld. Wat moeten we met een feest van vrede in een wereld met nog zoveel oorlog en terreur, honger en onrecht, uitbuiting van de natuur en de schepping. Met als gevolg klimaatverandering, stikstofcrisis en bosbranden. Nee, mensen zijn lang niet altijd engelen, soms zelfs beulen. Wat merken we ervan dat Gods zoon in de wereld komt? God lijkt zo ver weg. Veel mensen geloven niet eens meer in God. En toch verlangen ze zo naar een teken van Hem. Juist in tijden van verdriet en leed. Als je je machteloos voelt bij het zien van honger en ongelijkheid, dakloosheid en overvolle vluchtelingenkampen. Als er barsten komen in je eigen leven, door ziekte, sterfgevallen, scheiding. Je zou het willen helen, heel maken wat gebroken is. Je zou dan even een engel willen zijn. Zodat je kon troosten, helpen, beschermen.

Je zou soms willen dat de nood je vleugels gaf.

En misschien hebben we dat toch ook wel eens meegemaakt. Dat hoop ik. Zo'n moment dat je er net was toen die ander je nodig had, net op dat moment van angst of verdriet, zo'n moment dat de tranen kwamen. Dat je er toen was om even te praten, te luisteren, wat moed te geven en vertrouwen. Door een goed woord, een arm om de schouder, een compliment, en kop koffie. En misschien heb je het toen niet goed gehoord, dat die ander fluisterde: “Je bent een engel.”

En dat is nou precies wat een kerstengel doet: licht brengen in het donker, vrede en hoop aankondigen in het holst van de nacht. Dat deed ook het kind van Bethlehem. Daar, bij zijn geboorte, is het begonnen wat Hij heel zijn leven deed als de volwassen man van Nazareth, in heel zijn optreden. Een stukje hemel op aarde brengen, Gods gezicht van liefde laten zien aan de mensen. (Daarom noemt Johannes Hem vanmorgen, als hij terugkijkt op Jezus' leven: Licht van Gods licht, Woord van God dat vlees en bloed werd. Als je wil weten waar Hij vandaan kwam, zegt Johannes, dan moet je niet zozeer bij de stal van Bethlehem zijn, nee dan moet je bij God zijn, want dáár kwam hij vandaan. En als je wil weten wie God is, dan moet je luisteren en kijken naar Jezus.)

Waarom hebben engelen eigenlijk vleugels? Misschien om anderen te kunnen beschermen of om snel naar hen toe te vliegen. Ach, het geeft ook niet. Want engelen zonder vleugels zijn misschien wel Gods liefste engelen. Bij wie je het aan de buitenkant niet zo kunt zien, dat het een engel is. Hij of zij lijkt gewoon op een mens zoals u en ik. Alleen soms, als je goed kijkt, zie je het aan het gezicht dat die ander wel een engel moet zijn. Zoals je het zag aan het gezicht van Jezus. Gezegend kerstfeest allemaal. En dat u deze dagen een engel mag ontmoeten, of beter nog, er zelf een mag zijn voor iemand.

Amen.

Translation:

Homily Christmas 2019 (Engelse mis in de Scharck)

Why do angels have wings? A little boy asked me this question as we stood by the Nativity scene crib in our church. "To fly" I wanted to answer, but I didn't. Because I was afraid he might try it. Like in my own childhood when my brothers and I made the angel of our family nativity fly. And then his wings broke.....you could hardly see he was an angel anymore. He looked more like a shepherd with an hunched back! Only his face was that of an angel.

Why do angels have wings? Well, so we paint them, as we have done for centuries. Like figures from a heavenly fairy tale. In our modern world there seems no longer a place for these old messengers of God. We have Facebook, WhatsApp and mobile phones to deliver our messages. And yet, every year at Christmas time you see them, in all colours and sizes. In shops on postcards and on the Christmas tree. Although they seem contrary to this modern world. Like the whole Christmas message.

Why have a feast of peace in a world with so much war, terror, poverty, injustice and a lack of respect for this creation. People are not always acting as angels, rather at times like devils. And what do we notice of a God who comes in this world. Some people don't even believe in God anymore.

And yet we are longing for a sign of God. Especially in times of sorrow, when we feel our life broken and when we see our broken world, we yearn for an angel, who can heal and comfort and protect us. You should want to be an angel for someone on such a moment.

Maybe, I hope so, you had this experience sometimes, that you were there just on a moment that someone needed you. Perhaps a moment when someone was anxious or sad. And you could offer some comfort, courage, a listening ear, an arm around a shoulder. Maybe you didn't hear them say: "You are an angel!"

That's exactly the message of Christmas. That's what an angel does: bring light in the darkness, peace on earth, and fight against evil. Whoever tries to do this is an angel. In that sense the young men in the second world war who gave their lives for peace and to bring liberation from evil were angels for our people here. That's why we remember them this evening gratefully. Still after 75 years.

And so did the child of Bethlehem, especially when he became the man of Nazareth. He was an angel of God for this world, a messenger of peace and forgiveness, a fighter against evil. He showed us the face of God himself, the face of love. Only love can save our world.

This is why we celebrate his birthday and call him God's beloved Son. An angel without wings. But what does it matter? Even without wings you can fly to another and bring some comfort and peace, just as Jesus did. Even without wings you can have the face of an angel.

I wish a merry Christmas to you all and I hope you will meet an angel this evening.....or better, you are one for someone else.
Amen.

Shak 1944