



KERSTAVOND 1944

# JAARVERSLAG 2024

STICHTING HERDENKING AMERIKAANSE KERSTVIERING 1944

## INHOUD

VOORWOORD

DOEL VAN DE STICHTING

REALISATIE

ACTIVITEITEN

Kerstviering 2024

## Voorwoord

Het jaarverslag heeft tot doel inzicht te geven in de activiteiten van de Stichting en verantwoording af te leggen naar onze sponsors. Het onderhavige verslag heeft betrekking op het jaar 2024. Het is inmiddels 80 jaar geleden dat de Heilige Mis op kerstavond 1944 plaatsvond.

## Doel van de Stichting

**Voor Doel, Organisatie en registratie en ANBI-informatie, zie onze website:**  
[www.SHAK1944.org](http://www.SHAK1944.org)

## REALISATIE

SHAK 1944 tracht haar doel te bereiken door middel van financiële ondersteuning door giften en sponsors. Daarnaast zijn er ten tijde van de daadwerkelijke viering nog vrijwilligers actief, die de uitvoering door hun belangeloze inzet en ondersteuning mogelijk maken.

Via het delen van documenten op onze website is meer informatie ter beschikking gekomen voor de geïnteresseerde lezer en er is een link geplaatst op de website van Virtueel Margraten Memorial, waardoor meer mensen via internet de toegang kunnen vinden naar onze website.

Onzerzijds hebben wij op onze website enige links toegevoegd van andere organisaties die raakvlakken hebben met de Tweede Wereldoorlog.

SHAK 1944 heeft regelmatig informatie over WO II uit haar archief verstrekt. Zo is ook op de website van het STIWOT :

<https://www.tracesofwar.nl/news/4527/Ondergrondse-kerstviering-tijdens-WO2-in-Maastricht.htm>

een artikel te vinden dat gewijd is aan de : ondergrondse kerstviering tijdens WO II in Maastricht.

De afspraken met AFNORTH International School in Brunssum, om de leerlingen kennis te laten maken met de Schark en de gebeurtenis in 1944 als onderdeel van hun lesprogramma, zijn dit jaar gerealiseerd en voor herhaling vatbaar.

Verder vonden in 2024 de volgende publicaties plaats:

In de Limburger verschenen op basis van het ANP:

<https://www.limburger.nl/regio/maastricht/herdenking-in-groeve-waar-amerikanen-kerstavond-1944-doorbrachten/31200556.html>

En een heel ander artikel op RTV Maastricht:

<https://rtvmaastricht.nl/nieuws/artikel/nachtmis-in-groeve-de-schark-op-kerstavond-1944-de-mooiste-mis-ooit>

Men kan ook de podcast beluisteren op YouTube: <https://youtu.be/Csfcwpc4Gek>

**Sponsoren:****Club 44:**

Er zijn alleen enkele donaties binnengekomen onder de noemer Club 44

**United States Army Garrison Benelux:**

Een bijzonder woord van dank gaat uiteraard uit naar USAG Benelux Brunssum.

USAG ondersteunt ons al jaren substantieel met advisering en facilitering!

Mw. Charéll de Koster (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands), John Hopper, Danny Jansen en chauffeurs spelen een zeer actieve rol bij de opzet en uitvoering van onze herdenking.

USAG zorgt er o.a. voor dat onze bezoekers kunnen zitten en levert elk jaar voornoemde chauffeurs om de genodigden met busjes vanaf de parkeerplaats bij D'n Observant dwars door de ENCI-groeve naar de ingang van de Scharck te vervoeren.

**Overige:**

Ook woorden van dank aan Natuurmonumenten, Politie Basisteam Maastricht, de vrijwilligers van de NATRES en andere medewerkers.

Dank ook aan de Beyart voor het gratis ter beschikking stellen van vergaderruimte, het gebruik van de zaal van de dagopvang en aan de broeders voor het gebruik van de huiskamer van de Scharck.

**MEDEDELINGEN**

In januari 2024 zijn Rob Cosemans, Roel Derwig en Ro Kunst aangesteld als nieuwe bestuursleden.

Zij zijn aangemeld bij de Kamer van Koophandel en in het UBO-register.

Als aspirant bestuursleden zijn de heren Timor Vanhoudt en Berny Mullenders bij het bestuur gekomen.

*SHAK 1944 heeft een ANBI "keurmerk" van de Belastingdienst sedert 1.1.2014.*

**ACTIVITEITEN**

Ook in de zomer van 2024 zijn er in samenwerking met Natuurmonumenten weer rondleidingen gehouden in de ENCI-groeve en voor echt geïnteresseerden was er aansluitend een rondleiding in de Scharck, welke gegeven werden door leden van het SHAK-bestuur.

De samenwerking met Natuurmonumenten is uitstekend en de rondleidingen zullen naar alle waarschijnlijkheid ieder jaar weer plaatsvinden.

## Memorial Day



Op **25.5.2024** is wederom een krans geplaatst namens het SHAK 1944. Roel Derwig en zijn echtgenote hebben op 26.5 de plechtigheid bijgewoond als vertegenwoordigers van ons bestuur.

Op **6.6.2024** vond de rondleiding plaats voor een groep leerlingen van AFNORTH.



Er waren 22 leerlingen, tussen 14 en 18 jaar, met 2docenten.

In de ENCI-groeve hadden wij een Engelstalige gids van Natuurmonumenten, en Paul, voor



aanvullende opmerkingen. Als PR-medewerker van de ENCI heeft hij vele gasten in de ENCI-groeve rondgeleid. In de Schark deden wij de rondleiding.  
Een aantal leerlingen was erg nieuwsgierig, enkelen waren duidelijk aan het puberen.

### 12.6.2024

De familie Lewis uit Mississippi bezocht vandaag het Amerikaans Kerkhof in Margraten i.v.m. de graven van neven van hun vader. 's Morgens hebben we ze in de Schark rondgeleid.



### 15.6.2024



Een rondleiding met vrijwilligers, die zich hebben ingezet voor de restauratie van kasteel Borgharen.



Erg belangstellend, en onder de indruk van wat zich hier op Kerstavond 1944 afspeelde.

### 23.6.2024

Het S.O.K. (Studiegroep Onderaardse Kalksteengroeven) had een uitgebreide rondleiding van ongeveer 2,5 uur.

De belangstelling van de groep was divers. Het meeste ging belangstelling uit naar de groeve zelf, de bouw, constructies, materiaal, de wijze van mergelwinning, oude muurtekeningen, de mooi uitgekapte gangen, echt wat je mag verwachten van kalksteengrotten onderzoekers. 2,5 uur was dus eigenlijk tekort.

Daarnaast waren ze onder de indruk van het verhaal van de kerstviering en de verhalen over de Amerikaanse soldaten.

Alles bij elkaar een geslaagde rondleiding.

### 29.6.2024



Jons heeft een groep van 28 "jonge" (tot 35jaar) leden van Natuurmonumenten uit het hele land mogen rondleiden. De rondleiding duurde anderhalf uur, daarna ging de groep weer verder onder leiding van Moniek (medewerker Natuurmonumenten). Leuke rondleiding en voor velen een compleet nieuwe ervaring, een groeve (grot), dat was nieuw.

## **Kerstviering 2024**

Master of Ceremony was Charéll de Koster (Public Affairs Office, USAG Benelux, The Netherlands).

De Color Guard opende de plechtigheid. Als onderdeel van de mis herdachten we gevallen militairen.

De voorzitter las de namen voor en iedere gevallene werd door de candlelighter present gemeld, waarna deze ter nagedachtenis een kaars opstak.

Deze keer hielden we de 80e herdenking.

De Color Guard trad wederom tevens op als candlelighter, zodat dit deel van de plechtigheid geheel door Amerikaanse militairen werd uitgevoerd.

De mis werd voorgegaan door onze vaste celebrant de zeer eerwaarde heer emeritus pastoor Frans Delahaije, daarbij geassisteerd door Chaplain Frantzo Saint-Val LTC USARMY IMCOM EUROPE (USA).

De muzikale omlijsting werd ook dit jaar wederom verzorgd door de heer Lejeune en zijn collega's van Harmonie Petrus en Paulus uit Wolder, ons vaste koper-ensemble.

De mis werd bijgewoond door de heer Hillenaar, burgemeester van Maastricht en beschermheer van de stichting, en zijn echtgenote.

De heer en Mw Roemer, Gouverneur van de Provincie Limburg.

Namens de Ambassade:

Capt. Jennifer Jones, US Navy.

Senior Defence Official/ Defence and Naval Attaché

Namens USAG BENELUX:

Col. Patrick "J" Hofmann, Commandant USAG BENELUX

Mr. Devin Rupert DGM USAG BENELUX BRUNSSUM

Namens JFC HQ BRUNSSUM:

Col. Jason Lojka, U.S. Senior National Representative

Capt. Kevin Lumpkins, Aide-de-Camp to Deputy Chief of Staff Operations (DCOS OPS)

Namens de USCG (United States Coast Guard):

LCDR Rich Sullivan

Namens de Inspecteur Generaal der Nederlandse Krijgsmacht:

LKol A. Van der Schuit

Namens Natuurmonumenten:

Frans Reijnen

Gebiedsmanager Sint-Pietersberg



## ENKELE FOTO'S:



Jons van Dooren (VZ) in gesprek met Don en Tam Wisler. De vader van Don woonde als 19-jarige Amerikaanse militair de mis in de Schark bij op 24.12.1944. Op 25.12.1944 werd hij 20 jaar. Bij de 70<sup>e</sup> herdenking op 24.12.2014 was de hele familie Wisler aanwezig.



V.l.n.r. : Don Wisler, Burgemeester Hillenaar, Tam Wisler, Mw Cöp, Nico Hamleers. De heer Hamleers was als 10-jarig manneke van Sint Pieter aanwezig in de mis op 24.12.1944.

Hij eindigde zijn militaire carrière als Generaal-Majoor bij de luchtmacht.





V.l.n.r.: Naval Capt. Jennifer Jones, Defence Attaché, Chaplain Frantzo Saint-Val, Don Wisler en Col. Hofmann, Cdr USAG BENELUX.



Onze vaste verbinding met het paviljoen. Uiteraard is er een ontruimingsplan voor in geval van nood. De post in het paviljoen is permanent bemest.



De Color Guard repeteert.



De Color Guard staat paraat.





Chaplain Saint-Val en onze vaste voorganger emeritus pastoor Frans delahaye.

Met toestemming van pastoor Delahaye publiceren we de preek die hij bij deze gelegenheid gehouden heeft:

Jaren geleden maakt ik met een groep parochianen een reis naar Israël. We bezochten ook Bethlehem. Voordat je daar kunt komen moet je eerst door een muur heen. Bethlehem is Palestijns gebied. De doorgang wordt streng bewaakt. De muur tussen Israël en Palestina is metershoog en 700 kilometer lang. Contacten tussen burens en familie worden erdoor afgesneden. Voor de veiligheid, zegt Israël, maar het bleek ook een tikkende tijdbom te zijn. Dat hebben wij het afgelopen jaar gezien.

Daar in Bethlehem, in een souvenirwinkeltje verkocht een vrouw kerststalletjes met dwars erdoorheen een muur. De herders en de wijzen liepen er tegen op. Ze konden Maria, Jozef en het kind niet bereiken. Alleen engelen zouden er over heen kunnen. Maar wat zouden die nog te zingen hebben over vrede op aarde? De vrouw vertelde dat ze sinds die muur veel minder klanten had. "Maar" zo zei ze "God zelf zal op een dag deze muur weghalen." Ik stond verbaasd over haar geloof en tegelijk stil protest.

Muren, muren, wat bouwen we ze veel. Niet alleen tussen volken en werelddelen, ook tussen elkaar soms, tussen families en burens. Er stond er al een in China eeuwen geleden. Trump bouwde er een tussen Mexico en de V.S. Hij wil ze nu voltooien. Er staat er een tussen Noord- en Zuid-Korea, rond Gaza. Of wat er nog van over is na al die bommen die er vielen. Ook tussen Europa en Afrika staan muren om de vluchtelingen te weren. En de muur tussen Rusland en het Westen lijkt weer terug, sinds de oorlog in Oekraïne. Gelukkig valt er ook

soms een om. Zoals 40 jaar geleden in Berlijn. Of zoals bij die Jood die ik op TV zag en die zei dat hij vredesactivist is geworden omdat hij het zo moe was mensen te haten. En hij sloopte de haatmuur in zijn hart.

Een muur dwars door de kerststal, dat kan toch niet! Want het kind dat daar ligt en dat zo sprekend op God lijkt (en dat Johannes vanmorgen noemt "Gods mensgeworden Woord") had zelfs geen deuren in de stal waar Hij geboren werd. Zijn stal stond open voor iedereen. En tijdens zijn latere leven sloopte Hij muren tussen mensen. Hij bouwde liever bruggen. Tussen tollenaars en nette gelovigen. Tussen Joden en Samaritanen. Zieken, armen en randfiguren telden voor hem mee. Zelf was Hij toegankelijk voor iedereen. Want Hij wist met heel zijn hart en liet dat ook zien, dat God liefde is en barmhartigheid. Dat God ruimte heeft voor al zijn kinderen, van alle rassen een standen. Zelfs voorbij de dood, zo zei Hij, heeft God ruimte voor ons. In Hem heeft God ons kunnen bereiken. In Hem hebben wij toegang gekregen tot God. Als we in Hem geloven kunnen wij ook elkaar weer bereiken, worden muren geslecht en bruggen gebouwd. Geloven in Jezus brengt vrede.

Nee, Jezus houdt niet van muren. Niet van een muur om de stal van zijn geboorte. Ook niet van muren tussen kerken. Ook binnen onze kerkmuren mogen we hem niet opsluiten. "Als we Jezus' boodschap niet naar buiten brengen, wordt de kerk ziek," zei onze paus Franciscus ooit. Enkele jaren geleden stond hij zelf aan de muur bij Bethlehem. Ik heb er een foto van. Een eenzame witte gedaante met zijn hand op die muur, in stil gebed. Het kost niet veel moeite om te bedenken wat hij daar toen gebeden heeft!

Wij bidden met hem mee vannacht. En we verheugen ons telkens als er een muur valt. In onze familie, tussen burens, volken en werelddelen. Als er een muur valt in ons hart. Telkens als dat gebeurt zingt er een engel. "Eer aan God en vrede onder de mensen van goede wil." Daarom moeten we de geboorte van Jezus blijven vieren, jaar in jaar uit, tot het eens waar wordt, ook waar het nu nog onmogelijk lijkt, een wereld zónder muren. Amen.

**SHAK 1944 2024**